

## De modigste helte fra byen

Mens foråret bider sig mere og mere fat og vi nok allerede har blikket rettet mod den kommende sommer, så er der vanligt tryk på hos den forholdsvis store del af Kolding kommunes befolkning, jeg til daglig brænder for at være der for. Nogle gange præsenterer jeg mig som "Superheltetræner i den livslange børnehaven" - helte og superhelte har vi masser af i Kolding kommune.



De største børn i børnehaven er nu lige pludselig blevet de mindste børn i skolen. Der er blevet åbent en dør til en, for dem, rimelig uoverskuelig verden der langt fra ligner de vante trygge rammer fra børnehaven. Og i skoleverden er de forskellige årgange så småt ved at løbe årets pensum i mål for at tænke på, hvilke udfordringer der ligger og venter efter den kommende sommerferie, hvor klassetrinnet lige stiger med én. Andre børn gør sig klar til at svede over afgangsprøver mens andre kikker frem mod et år på efterskole. Fælles for alle disse nysgerrige og læringslystne børn og unge er: De har deres daglige gang på skoler og i børnehaver blandt de modigste helte i byen. Jeg synes, vi glemmer at hylde medarbejderne ude i klasserne på skolerne og stuerne i børnehaverne - børnene og de unge bliver lynhurtigt til tal på et regneark, hvor det ikke længere er fokus på hvor dygtige de kan blive, men derimod på hvor lidt der skal investeres i dem. Jeg kan så skrive under på, vi har et godt og fungerende børneområde og skolevæsen. Fundamentet er støbt godt og solidt, men når der blæser en kraftig storm, bliver man nødt til lige at holde på bygningerne hvor man er - og derfor ikke rigtigt har muligheden for at holde øje for hele bygningen (her skal man tænke lidt i billeder). Æn af de vigtigste grunde til, vi stadig lykkes med den vigtige opgave at danne og uddanne vores børn og unge er de helte og i nogle tilfælde superhelte, der er der for børnene, både når livet går godt men også skidt. Alle helte og superhelte har en nemesis eller ét eller andet, de har en svaghed overfor - eller en skurk de kæmper mod, sådan skal det være for at tingene hænger sammen - mit bud på svagheden for de heltene i børnehaverne og skolerne er faktisk ikke den til tider manglende økonomi, men derimod os skyklappebærende forældre og lokale politikere, der tæppebomber dem med alle mulige gode råd om, hvad der burde have været gjort eller hvad de ville gøre eller synes der skal gøres. Heldigvis som i en god action-comedy så holder medarbejderne ofte stand mod skurken, og det er denne vilje til at ville børnene det bedste til trods, der gør dem til de modigste helte fra byen.

Hvad gør egentlig en superhelt? Jeg har haft mange ynglingshelte gennem tiderne lige fra Batman til Super Mario mv., men mine første rigtige helte indså jeg først havde været der hele tiden, da jeg blev voksen. Jeg gik 10. år i folkeskolen i det mørke Sønderjylland med to rendyrkede superhelte: Jytte og Lene. De to lærere hev klassen hele vejen gennem skolen og fik i den grad sendt os ud i verden.

Når ikke den stod på skole, så voksede jeg op blandt 3 søskende hvem med jeg var i dannelseslære af to superhelte - min far og mor.

Dette er "bare" min lille fortolkning af heltebegrebet - og måske ser jeg for mange tegnefilm. Men jeg synes vi alle sammen i Kolding kommune skylder os selv og hinanden at hylde hverdagens helte og superhelte - der vrimler med folk i kommunen der udfører et helteværk, enten som lønnet ansat eller frivillig.

Alle kan gå i heltetræning, enten helt af og med dem selv eller i samspil med andre. Tænker vi alle har en helt i maven, spørgsmålet er bare, hvor modig er du?

Det handler ikke om hvad du gør - men hvordan du gør det.