

Stolte som få

Stolthed er nok noget, vi danskere er lidt udfordrede med - vi har fået tudet ørerne fuld med Jantelov og andre "du skal ikke tro, du er bedre end nogen" udsagn, kun forstærket af troldehæren på de sociale medier. Med fare for at sætte et par trolde i gang, så vil jeg sige F#%& Janteloven og blær dig med det, du er stolt af.



Det at være stolt kan kort fortolkes med det at være glad for og tilfreds med en bedrift, formåen, genstand eller lignende, som man direkte eller indirekte er (eller føler at være) anledning til eller i besiddelse af (ordnet.dk)

Jeg er som udgangspunkt stolt af at bo i Kolding kommune - jeg har altid lært, at alle folk er ligeværdige, og de skal behandles herefter. Så kan nogle folk være mere eller mindre dygtige til forskellige ting - men stadig ligeværdige.

Kolding kommune er som mange andre små og store kommuner i landet en god blanding af mangfoldige personer, befolkningsgrupper fra forskellige sociale og økonomiske lag. På mange områder synes jeg faktisk det går rigtig godt i Kolding kommune. Der er en del ting, jeg er stolt over ved at være borger i kommunen - der er også en del ting jeg er knap så stolt af, der er jo altid to sider af sandheden. Min anbefaling er at holde fokus på det, du er stolt af, og lade bagsiden af medaljen være bagside.

Jeg er stolt over i sommerferien at møde turister, der er ovenud begejstrede for vores by og kommune, over alt fra Koldinghus til bymidten i Christiansfeld eller den flotte natur vi har - Vi kunne måske blive lidt bedre til at blære os ud over kommunegrænsen?

Jeg er stolt over det fornemme stykke arbejde, der laves i på hele området med dagpleje, dagtilbud og skolevæsnet for at lære børnene at arbejde med det 21. århundredes kompetencer, nysgerrighed, opfindsomhed, det at turde fejle og skabe fantasifulde ting. Det at skabe noget frem for at have fokus på karaktererne - jeg er faktisk lidt flov over området ikke anerkendes mere end det gør fra både politikere, lokale medier eller af alle os "bedrevidende" forældre. Man skal kende osten på smagen og lugten - ikke på hullerne.

Jeg er stolt over at bo i en kommune der har fokus på at være studieby og et rigt kulturliv samt at skabe byrum og borgerinddragelse - nogle gange er vi i Kolding kommune dog alt for gode til blot at snakke om tingene. Selvfølgelig skal økonomien stemme og loven overholdes men man kan også være i proces lidt for længe. Nogle gange er det som om, det gælder om at ride hurtigst på sin private politiske kæphest frem for at dyrke fællesskabet - og tit ender kæppen i hjulet på dem i fremdrift.

Jeg er stolt over vores politiske initiativer og den værdisættende ramme som "Det fælles børne- og ungesyn" og "En god skole for alle" skaber - samt alle de strategier og politikker der danner fundamentet for at børnene i Kolding kommune i trygge rammer kan vokse op som del af et fællesskab, hvor værdier som respekt, tolerance, mod og omsorg er en vigtig del af dannelsen - jeg er ikke voldsomt stolt over Kolding kommunes placering på listen over, hvor meget der investeres i rammen økonomisk. Der er Kolding kommune lettest at finde, hvis man starter fra bunden af.

Når alt kommer til alt, så er jeg stadig hamrende stolt over at bo i Kolding kommune og at være et af de tandhjul der er med til at få maskinen til at køre rundt.

Vi er faktisk alle sammen i Kolding kommune et tandhjul i maskineriet.

Plej din stolthed - alle har ret til at være stolte over noget.