

Et spørgsmål om hensyn

God eller ordentlig opførsel på de sociale medier eller generel opførsel på digitale medier er altid en "varm kartoffel", og lige så snart der er lavet eller delt et opslag er det som om fornuft, pli og god opførsel ryger direkte ud med badevandet. Enten forsvinder ilten fra hjernen ellers går der for megen ilt til hjernen.



Jeg synes dagens Danmark, herunder også vores Kolding mere og mere lider under det jeg vil kalde for enten de højtflyvende teoriers tinder eller den selvpåkaldte uvidenhed (for megen ilt til hjernen). Når jeg støder ind i opslag og debatter på diverse medier, så er det som om, det gælder om at virke mest klog - eller i hvert fald skrive med det højeste lix-tal. Hvis ikke man har berøring med virkeligheden (læs nede på jorden - og måske endda med en finger i jorden), så kan man altid slynge om sig med fine ord i håb om modtageren ikke forstår meningen og af ren høflighed bare kikker den anden vej. Med mængden af Ai-statistik robotter som chatbots, Bing eller lignende, er det ikke svært længere at skrive højtflyvende tekster - det bliver dog sværere at tage folk alvorligt, hvis de ikke kan understøtte det digitalt formulerede med et fysisk produkt. Når ilten forsvinder fra hjernen, er det bare ligegyldig varm luft der ryger til tasterne og de kommentarer leder an til den klassiske opfordring: Læs aldrig kommentarsporet.

En af mine mest og bedst beredne kæpheste er det simple ord: hensyn. Og ikke mindst de to måder man typisk bruger ordet på. I min optik er hensyn én af de ting man kommer længst med i ens liv - det er en kompetence man aldrig kan lære for tidligt - stort set uden undtagelser, så kan jeg konstatere når relationer gør galt både i den fysiske verden eller på de digitale/sociale medier, så er det fordi der ikke blev taget eller vist hensyn.

Jeg prøver ved hver lejlighed at lære både mine egne børn, men også alle de vidunderlige, læringslystne og topmotiverede børn jeg har besøg af i Kolding kommunes store Makerspace og LEGO studie, eller de børn der går til kodning i CodingPirates i Kolding at: Man skal tage hensyn og vise hensyn til andre - både i det fysiske rum, man endnu mere vigtigt i den digitale verden.

Hvis man kan hitte ud af denne lille simple ting som at vise hensyn over for andre og tage hensyn til andre, så vil man ikke have svært ved at se min pointe i forhold til ikke at læse kommentarsporet. Hensyn til sagen indebærer man evner at se eller finde fjeren og holde fokus på fortællingen om netop fjeren og ikke på hensynsløs vis at lege "hønseopdrætter" og digte historien om de 10+ høns.

I Kolding har jo en masse "hønseopdrættere" der aldrig rigtigt magter at holde fokus på fortællingen om den enkelte fjer men derimod pumper "høns" ud i ligegyldige opslag på de sociale medier. Her bruger de masser af tid på at kommentere egne og andres "høns" ellers opfinde nye.

Om lidt kommer teknologiforståelse på skoleskemaet, vi er allerede med helt oppe foran på viden om og kendskab til området i forhold til folkeskolerne i Kolding kommune. Et af mine undervisningsforløb med læringsaktiviteter er træk fra Facebook Kolding (selvfølgelig anonymiserede) - det er altid lettere at fortælle børn de skal IKKE skrive som de voksne gør på Facebook.