

## At gå i lære som pirat

Det at være pirat kræver nødvendigvis ikke klap for øjet, træben, en papegøje på skulderen og et skib til at sejle rundt med og plyndre verdenshavene. I Kolding har vi faktisk et veletableret landjordsbundet pirat-netværk, ikke nede i den kommende Marina City - men tæt på... Nu tænker du som læser sikkert på lyssky virksomhed og handlinger på og over kanten af loven - men nej, i Kolding har vi en af landets bedst organiserede CodingPirates afdelinger.



Jeg er så heldig at én af mine mange spændende daglige opgaver smelter fuldstændig arbejds- og fritid sammen. Hverdagsjobbet består bl.a. i at udarbejde digitale handleplaner og strategier for alle de nysgerrige og opfindsomme elever i folkeskolerne i Kolding kommune. Blandt andet at undervise i teknologiforståelse og digital dannelse samt vejlede børn i kreativ kodning med f.eks. LEGO-robotter, Micro:bits, 3D-printere og laserskærere mv. - alt det vores nye undervisningsminister snakker om, folkeskolen i dag ikke har. Det har vi heldigvis i Kolding kommune, hvor der gennem mange år er blevet støbt på fundamentet til det 21. århundredes kompetencer og interaktion med digitale medier og værktøjer som vigtig del af læringsmiljøet. Når arbejdskasketten hænges på knagen i bryggerset, så lurer piratflaget i øjenkrogen. Hver onsdag samles mange af de voksne frivillige til pirateri på IBC. I et samarbejde mellem mange forskellige aktører skabes rammerne for at børn kan gå til CodingPirates - i lære som pirat. Til CodingPirates pirat-kopierer vi simpelthen arbejdet med teknologiforståelse, projektbaserede læringsaktiviteter, kreativ kodning og designtænkning gennem digital fabrikation fra folkeskolen.

Børnene lærer om kodning, programmering, kreativitet, innovation og engineering ved at have hænderne med i arbejdet. Der er ikke lange manualer eller "kedelig" læsestof, men derimod engagerede børn og voksne der nysgerrigt kaster sig ud i udfordringerne. Og det er i deres fritid en onsdag aften mellem 19-21! Et tidspunkt hvor FIFA, Fortnite, Discord, TikTok og alle de andre tidsfordriv fylder kalenderen.

I CodingPirates lærer børnene at kikke en ekstra gang på "opgaven", prøve og fejle sig frem - ikke blot lade vanetænkning og autopilot styre fra A til B.

Tænk hvis alle vi voksne bare en gang imellem fandt klappen for øjet frem eller pudsede træbenet og gik i piratlære? Det gælder ikke om at plyndre hinanden eller finde den bedste sydhavsø til at begrave skatten på - det handler mere om at turde gribe udfordringerne an på en lidt anden måde end man normalt gør. Ikke følge alle de kendte "regler". Generelt pirat-kopiere vores hverdag og i den grad slå autopiloten fra. Den morderne pirat lever i os alle sammen, vi er nok bare vokset fra fantasien mens årene er gået og har mistet eventyrlysten og modet til at "ryste posen" når vi møder udfordringer i både arbejds- og fritidsliv. Jeg vil her i det nye år i hvert fald slå et slag for ikke at opføre mig voksent hele tiden. En klog mand (eller barnlig sjæl) sagde en gang: "Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver ældre... Vi bliver ældre, fordi vi holder op med at lege" - så mit spørgsmål til jer læsere her i 2023 er simpelt: Hvorfor stoppe når legen er god?