



Den nye vin

Nogle gange skal den gamle vin nydes af nye flasker – eller i hvert fald hældes i nye rene glas.

Jeg elsker at tage udgangspunkt i gamle ordsprog, mundheld eller andre husgeråd fra gamle dage. De er fra en tid hvor informationsmotorvejen ikke ligger i lommen og Ai chatbotten ikke er længere end et swipe væk. Du kan jo ligefrem føre samtaler med ”din chatbot” nu til dags. Det var den gang, man læste om livet (hvis man kunne læse), eller lærte gennem ordsprog og andre livserfaringer.

Jeg støder bl.a. ofte på brugen af: ”man skal ikke kaste med sten, hvis du selv bor i et glashus”. Det er tit, når man bevæger sig ud på den tynde is, hvor Janteloven hænger. Jeg prøver at lære mine børn at gennemsigtighed og det at spille med åbne kort i sidste ende giver en større tillid fra dem, du arbejder sammen med - selvfølgelig er der altid to sider af en sag, så de får også et par tricks til at spille med skjulte kort og hvordan man finder de blinde vinkler i et glashus.

At bo i et glashus er ikke for de sarte sjæle. Forestil dig at vågne op hver morgen og vide, at naboerne kan se alt, hvad du laver. Det er som at være med i en realityshow, bare uden reklamepauser. Men hey, der er noget befriende ved at være så gennemsigtig – bogstaveligt talt! Det er ikke fordi vi i Kolding kommune alle skal begynde at lege nudister – men...

Ordsproget ”Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus” er en klassiker. Det minder os om, at vi ikke skal kritisere andre, når vi selv har vores egne fejl. Men i en moderne fortolkning kunne vi sige: ”Man skal ikke kaste med sten, når man bor i et glashus – medmindre man har investeret i hærdet glas og et solidt fundament.”

Forestil dig, at du har bygget dit glashus med hærdet glas. Nu kan du roligt kaste med sten, for dit hus kan klare det! Men vent, hvorfor kaste med sten overhovedet? Måske er det bedre at bruge stenene til at bygge en flot have i stedet. Eller endnu bedre, en stenovn til pizza!

Transparens handler ikke kun om at være synlig, men også om at være ærlig, åben samt vise og have tillid til andre. I et glashus kan du ikke skjule noget, så hvorfor ikke omfavne det? Inviter naboerne over til en glashus-fest og vis dem, at du har intet at skjule. Og hvis de begynder at kaste med sten, kan du altid minde dem om, at dit hus er bygget til at modstå det.

Der er selvfølgelig folk, der ikke ønsker transparens og gennemsigtighed – de sørger for at have duggede ruder så man kun selv kan bestemme, hvad og hvem der skal og kan kikke ud eller helt at sætte tonet folie på ruderne, så man frit kan kikke ud, men ingen kan kikke ind.

Tænk hvis vi i Kolding kommune var meget bedre til at arbejde med gennemsigtighed? Jeg synes, vi har et rigtig godt solidt fundament i Kolding - jeg er faktisk pænt stolt over mange af de ting der sker i kommunen, nogle gange forplumrer vi bare det gode budskab med selvforskyldte benspænd.? Et glashus hvor data-grundlag er synligt og hvor fællesskabets beslutninger er gennemsikkelige fra A-Å uden nødvendighed for en omgang vinduespudding.

Klare udmeldinger der understøttes af gennemsigtighed og ikke mindst konkrete praksisnære eksempler. Så opbygges der tillid frem for ligegyldighed.

Så næste gang du hører nogen sige, at man ikke skal kaste med sten, når man bor i et glashus, kan du smile og sige: ”Det er okay, mit glashus er hærdet!” Og husk, det vigtigste er ikke, hvor gennemsigtigt dit hus er, så længe det kan udbedres med en vinduespudding, men hvor stærkt fundamentet er. For i sidste ende handler det om at stå fast, selv når stenene flyver.

Ps. Jeg har lige anlagt en forhave med granitskærver ;-)